

ΕΔΑΣΑ - Ενημερωτικό δελτίο



Έκδοση #29 - 7 Μαρτίου 2022

Σε αυτή την έκδοση

Πεζοπορία στην Πάρνηθα

Επιστολή ΕΔΑΣΑ για την κατάσταση που επικρατεί στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας ΕΔΑΣΑ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΔΑΣΑ

Η Πάρνηθα στη λογοτεχνία



Πεζοπορία στην Πάρνηθα



Την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022, ο ΕΔΑΣΑ διοργάνωσε πεζοπορία στη διαδρομή Κατσιμίδι - Μακρυχώραφο - Βρόκολι – Ξούλιζα – Αγ. Μερκούριος, στην οποία συμμετείχαν αρκετά μέλη και φίλοι του συλλόγου. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, η πεζοπορία ήταν μια ευκαιρία να απολαύσουμε τις εναλλαγές του τοπίου μέσα από μονοπάτια και όμορφα λιβάδια, καθώς και να μιλήσουμε για την ιστορία της περιοχής.

Επιστολή ΕΔΑΣΑ για την κατάσταση που επικρατεί στον ΕΔ Πάρνηθας

Δυστυχώς όμως στη διάρκεια αυτής της πεζοπορίας γίναμε και αυτόπτες μάρτυρες της διάβρωσης του εδάφους που προκαλείται από την ανεξέλεγκτη κίνηση μηχανών τύπου enduro εντός του δασικού οδικού δικτύου, των μονοπατιών και των λιβαδιών. Το μονοπάτι, που βρίσκεται μέσα στη ζώνη προστασίας Α1, ήταν σε μεγάλο μέρος του οργωμένο από ρόδες και γεμάτο κορδέλες σήμανσης για αγώνα...



Για το λόγο αυτό, ο σύλλογος απέστειλε **επιστολή – παρέμβαση** στις αρμόδιες αρχές, με την οποία εφιστά την προσοχή στο πρόβλημα της ανεξέλεγκτης κίνησης μηχανών στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας (ακόμα και σε περιοχές Α1 και Α2), αλλά και στα προβλήματα που δημιουργούνται από την αυξημένη επισκεψιμότητα του Δρυμού και την ελλιπή πληροφόρηση των επισκεπτών. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή [εδώ](https://www.edasa.gr/2022/02/14/epistoli_edasa_ethnikos_drymos_parnithas/):

https://www.edasa.gr/2022/02/14/epistoli_edasa_ethnikos_drymos_parnithas/

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΕΔΑΣΑ στο καταφύγιο «Φλαμπούρι»



Το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΕΔΑΣΑ στο καταφύγιο Φλαμπούρι της Πάρνηθας, με την παραδοσιακή ευχή «αχρείαστοι να είμαστε» και να είναι το 2022 μια άκαπνη χρονιά.

Η επιλογή του καταφυγίου «Φλαμπούρι» για την κοπή της πίτας μας, για πρώτη φορά, είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Σε αυτό ακριβώς το σημείο έδωσε ο ΕΔΑΣΑ, μαζί με το Πυροσβεστικό Σώμα, τη μάχη για να μην επεκταθεί προς τον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας η καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε τη βορειοανατολική Αττική τον Αύγουστο του 2021.

Ευχόμαστε να μην ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις το 2022, αλλά σε κάθε περίπτωση, εμείς θα είμαστε έτοιμοι!

Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος ΕΔΑΣΑ

Όσες και όσοι παρακολουθήσατε τις διαδικτυακές μας παρουσιάσεις για τις δασικές πυρκαγιές (17/2/2022), το νομικό πλαίσιο του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (24/2/2022) και τα μυστικά της πεζοπορίας (2/3/2022), πήρατε ήδη την πρώτη γεύση για τις δραστηριότητες του ΕΔΑΣΑ... και μετά τα ορεκτικά, ας περάσουμε στο κυρίως πιάτο!

Την **Πέμπτη 10 Μαρτίου και ώρα 20:30**, ξεκινά, διαδικτυακά, το φετινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Υπευθύνων Δασοπυροφύλαξης του ΕΔΑΣΑ. Στην πρώτη αυτή συνάντηση ενημερωνόμαστε για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το πρόγραμμα αλλά και γενικότερα τον ΕΔΑΣΑ και τις δράσεις του.



Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και δωρεάν για όλους. Δεν αποτελεί πιστοποίηση σε οποιοδήποτε αντικείμενο και δεν οδηγεί σε απονομή διπλωμάτων ή βεβαιώσεων. Απευθύνεται σε όσους θέλουν να συμμετάσχουν στην ομάδα Υπευθύνων Δασοπυροφύλαξης και να στελεχώσουν την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο τα πυροφυλάκιά μας ως επικεφαλής ομάδων πυροφύλαξης.

Για να δείτε λεπτομέρειες για το πρόγραμμα αλλά και να δηλώσετε συμμετοχή, πατήστε εδώ https://www.edasa.gr/programma_pyrofylaxis_2022/

Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη.

Από το Blog του ΕΔΑΣΑ : Η Πάρνηθα στη λογοτεχνία:

«ΣΤΡ. Σ' εξορκίζω, Σωκράτη, στο Δία, να μου πεις σαν ποιές να 'ναι οι κυράδες που τέτοιο τραγουδήσαν τραγούδι πολύ σοβαρό· μήπως είναι ηρωίδες;
ΣΩΚ. Καθόλου· είν' οι ουράνιες Νεφέλες, [...] **Κατά κει προς την Πάρνηθα ρίξε λοιπόν τις ματιές σου**· τις βλέπω που τώρα με ησυχία κατεβαίνουν. [...] Νά τες, νά —τί πολλές!— προχωρούνε, από λάκκες και σύδεντρα μέσα περνούν· νά τες, νά, στην πλαγιά. [...] ΣΤΡ. Τώρα ναι, μά το Δία. Ω πολύ σεβαστές! Τώρ' απλώθηκαν σ' όλο το χώρο.
ΣΩΚ. Και δεν το 'ξερες, πες μου, πως είναι θεές; Για θεές δεν τις πίστευες;
ΣΤΡ. Όχι, μά το Δία· τις θαρρούσα πως είναι δροσιά, κάποια αντάρα, καπνός, τίποτ' άλλο».

Αριστοφάνους, Νεφέλαι

[Περισσότερα στο blog του ΕΔΑΣΑ http://www.edasa.gr/blog](http://www.edasa.gr/blog)

Η φωτογραφία αυτής της έκδοσης



Πυροφύλαξη στο πυροφυλάκιο Κυράς, 1989